

Licht brengen aan overlevenden



December 2019

De donkere dagen staan voor de deur. De winter, de kou, de duisternis. En vaak voor ouderen ook eenzaamheid. Juist in de laatste weken van dit jaar. Vaak is men blij dat het nieuwe jaar weer aanbreekt en we vooruit kunnen kijken.

Vooruitkijkend zien we op de kalender een historische datum: 27 januari. Inmiddels een wereldwijd erkende datum van herinnering, de dag waarop vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Maar bevrijd uit de hel van Auschwitz brak voor veel van de mensen die de Shoah overleefden de bevrijding nooit aan. De datum herinnert hen juist aan een onuitwisbaar traumatische periode in hun leven. En met de gevolgen ervan leven zij nog elke dag.

Voor wie het niet meemaakten, is het onmogelijk ten volle te beseffen wat de Shoah is. Maar we zien het leed, we kennen de verhalen, we hebben de beelden gezien, en we kennen de mensen zelf. Nog altijd zijn zij onder ons, de overlevenden van de Shoah. Laten we nu het nog kan, hen helpen waar het kan.

Ik sprak vorige week een overlevende. De aandacht, het bezoek, gewoon het gevoel dat ze niet vergeten wordt, dát bracht een glimlach en wat ontspanning op het gezicht van deze hoogbejaarde dame in Israël.

Helpt u ons, met de donkere dagen voor de deur, wat licht te brengen in het leven van de overlevenden? Uw steun is werkelijk van onschatbare waarde.

Marijke Terlouw, bestuurslid

Met vriendelijke groet namens het bestuur van Amcha Nederland,
Jaap Hartog, voorzitter

Ruth werd geboren in 1935 in Berlijn. Toen ze vier jaar was, in 1939, gingen zij en haar broertje van zeven jaar met het Kindertransport naar Groot-Brittannië. Daar woonde ze tien jaar. Zij en haar broer werden opgevangen in pleeggezinnen, drie in totaal en in een hostel.

In 1949 werd Ruth weer teruggestuurd naar Duitsland, ook al wilde ze dat niet. Maar het gerechtshof besliste dat. Eenmaal in Duitsland kon ze daar niet aarden. Ze was opnieuw haar thuis – haar tweede thuis – kwijt. Alles wat vertrouwd was, was weg. Daar bovenop kwam dat ze nu in een land was waarvan ze geloofde dat het angst-aanjagend was. Binnen een jaar was ze terug in Groot-Brittannië. Wel ging ze elk jaar tijdens de vakanties bij haar ouders in Duitsland op bezoek. Ruth trouwde en kreeg drie kinderen en twee achterkleinkinderen. Ze was onderwijzeres en psychotherapeut. Ze deelt met regelmaat haar getuigenis op scholen.

Ruth

NIEUWE FOLDER EN FLYERS

Amcha Nederland heeft nieuwe folders en flyers laten maken om het werk van Amcha onder de aandacht te brengen. Misschien weet u wel een folderrek, een leestafel, vriendengroep of een andere plek waar u de folder kan neerleggen of uitdelen. Wij zouden het erg waarderen als u dat voor ons kan doen. U kunt daarom kosteloos folders en flyers bij ons aanvragen. Stuur een e-mail naar info@amcha.nl of bel 06-53400410. Vermeld svp duidelijk uw adresgegevens en het aantal folders dat u wilt bestellen. Wij sturen u de folders dan zo spoedig mogelijk toe.

KENT U DIE NIEUWE DONATEUR?

Het werk van Amcha voor de getraumatiseerde overlevenden van de Shoah kan alleen maar bestaan door trouwe donateurs zoals u. Maar ook al zijn er steeds minder mensen onder ons die de Holocaust overleefden, de hulp aan hen blijft onveranderd noodzakelijk. Amcha biedt zelfs meer hulp dan in het verleden, omdat de mensen op hogere leeftijd zijn en meer klachten hebben. Daarom aan u de vraag: weet u mensen in uw omgeving die donateur zouden willen worden? Vraag het ze eens! Geef ze eens een folder (zie elders op deze pagina) over het werk van Amcha.

COMITÉ VAN AANBEVELING:

- Ds. W.J.J. Glashouwer
- Dr. ir. J. van der Graaf
- Prof. dr. O. van der Hart
- Opperrabbijn J.S. Jacobs
- Drs. J. Kamminga
- Drs. E.H.T.M. Nijpels
- Rabbijn A. Soetendorp
- Drs. J. Wallage.

NEEM AMCHA OP IN UW TESTAMENT

Bij het notarieel vastleggen van uw testament kunt u AMCHA een legaat toekennen of tot uw (mede) erfgenaam benoemen. In een legaat kunt u het bedrag aangeven, dat u aan AMCHA wil toebedenken. Vanwege de ANBI-status van AMCHA is dat belastingvrij.

JOODSE FEEST- EN GEDENKDAGEN

- Chanoeka 23 t/m 30 december
- Toe Bisjwat 10 februari
- Poeriem 10 maart



De nieuwe Amcha-folder