



Amcha Nieuwsbrief jaargang 30 nr.4
Amersfoort, december 2018

We zijn al weer bijna aan het eind van een kalenderjaar. Dat betekent dat veel mensen de balans opmaken. Was het een goed jaar met vreugdevolle gebeurtenissen of waren het de verdrietige zaken, die het leven bepaalden. Voor de meeste overlevenden van de verschrikkingen van de Shoah – allemaal oude tot zeer bejaarde mensen inmiddels - is in de meeste gevallen het laatste aan de orde. Vooral bij het ouder worden, na een leven van hard werken en proberen te vergeten, komen juist de pijnlijke herinneringen op de voorgrond. Gedachten die dan vaak tot gezondheidsproblemen leiden.

Het is een voorrecht dat een organisatie als AMCHA deze groep overlevenden hulp kan bieden. Dat maakt u als donateur mogelijk. De mensen in Israël – zowel de slachtoffers als de hulpverleners – zijn er u buitengewoon dankbaar voor.

Velen van u geven juist aan het eind van een jaar een bedrag ineens. Graag wijzen wij op de mogelijkheid om via een automatische incasso of een periodieke overmaking per bank deze Joodse medemensen permanent te helpen. Velen hebben de hulpverlening via AMCHA in hun testament opgenomen; een legaat komt na overlijden belastingvrij ter beschikking van de organisatie waar u een warm hart voor heeft. Van harte aanbevolen.

Blijf alstublieft Amcha steunen!

Met vriendelijke groet,

Jaap Hartog, voorzitter

Malka, Beer Sheva

Als ik de raketten en granaten uit Gaza nu weer zie overkomen en soms hoor inslaan, moet ik terugdenken aan de tijd dat ik als jong meisje van 15 jaar woonde in het getto van Warschau. Wekenlang werden wij beschoten door de Nazi's. Als leeuwen vchten wij voor ons leven. Voor het verzet smokkelde ik voedsel van buiten het getto via de riolen naar binnen. Wat waren wij sterk en heldhaftig. Samen met mijn broertje heb ik toen die strijd gewonnen. Wij hebben het overleefd, als weinigen van onze familie. Nu ben ik 85 jaar. Thuisblijven terwijl mijn land wordt aangevallen. Met angst en onmacht moet ik afwachten, te oud om mee te vechten. Mijn gedachten gaan dan terug naar ons gezin, het huis van mijn jeugd. In de afgelopen weken werd ik bijna dagelijks gebeld door AMCHA.

Wat een geweldige steun in bange dagen.



*Gaarne verzoeken wij u uw donatie over te maken op
Rekeningnummer: NL42 ABNA 049 06 06 210
Ten name van Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland .*

Nieuws en mededelingen in het kort – jaargang 30. Nr. 4

Dringend verzoek

Op iedere Amcha acceptgiro staat rechts boven een betalingskenmerk in een wit vlak: 16 cijfers in 4 groepjes van 4 cijfers. De laatste 8 cijfers daarvan zijn uw identificatie. Wilt u a.u.b. deze laatste 8 cijfers vermelden bij uw donatie.

Belastingvoordeel

Als u AMCHA regelmatig steunt, is het wellicht een idee om uw gift vast te laten leggen in een overeenkomst tot periodiek schenken. De looptijd moet minimaal 5 jaar zijn en het bedrag per jaar moet vastliggen. Voordelig voor u, want uw schenking is dan altijd volledig aftrekbaar van de belasting, en dus krijgt u tot maximaal 52% terug. U bepaalt zelf hoeveel u geeft en of u het bedrag maandelijks, per kwartaal of per jaar gaat overmaken. Zo'n overeenkomst kan zonder notaris worden opgesteld. U kunt via de website www.amcha.nl verzoeken om het formulier voor zo'n overeenkomst toegestuurd te krijgen.

Joodse Feest- en Gedenkdagen

Chanoeka 2 t/m 10 december

Vasten 10 Tevet (vastendag op dag 10 van de Israëliische maand Tevet) 18 december

Reizen naar Israël

Er zijn vele organisaties die regelmatig (vakantie) reizen naar Israël organiseren. Uw redacteur is er net geweest en heeft genoten. Hoewel er bij de grens met Gaza gewelddadigheden hebben plaatsgevonden, daar zijn we dan ook niet naartoe gegaan, was het in de rest van Israël rustig.

Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft in een reisadvies aan weg te blijven bij de grensgebieden met Syrië, Libanon, Gaza en Egypte.

Er blijven echter voldoende gebieden over waar het zeer prettig toeven is en in vele delen van Israël loopt men door streken die in het Oude Testament genoemd worden

Het is overigens verstandig met een gids op stap te gaan, die zorgt er dan voor dat de vele bezienswaardigheden kunnen worden bezocht.

Comité van Aanbeveling:

Ds. W.J.J. Glashouwer
Dr. ir. J. van der Graaf
Prof. dr. O. van der Hart
Opperrabbin J.S. Jacobs
Drs. J. Kamminga
Drs. E.H.T.M. Nijpels
Rabbin A. Soetendorp
Drs. J. Wallage.