

Geachte

Achtergrond informatie over AMCHA in Israël 4

Tot slot van deze 4 notities kijken we naar de routine van alledag in de centra van AMCHA Israël.

Na de eerste fase waarin cliënten op hun gemak zijn gesteld en nadat hen is geleerd over de doorstane gruwelijkheden te praten komt de volgende fase. Men wordt opgenomen in de groep van al aanwezige cliënten waarbij allerlei activiteiten worden ondernomen. Zo hebben leden van De Stichting AMCHA in Nederland de volgende activiteiten meegemaakt:

- Gezamenlijke ochtend gymnastiek
- Gezamenlijke lunch
- Het oefenen van een zanggroep waarbij als eerder resultaat een echte CD werd opgenomen
- Het houden van groepsuitstapjes naar interessante plaatsen in Israël
- Het vertellen en/of opschrijven van het levensverhaal

Naast deze activiteiten in de AMCHA centra worden ook cliënten die niet naar de centra kunnen komen thuis bezocht. **Blijf alstublieft Amcha steunen!**

Met vriendelijke groet,

Jaap Hartog, voorzitter



Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?

Z.O.Z.

November 1943: dit jochie van zes jaar wordt door het Verzet ondergebracht bij een familie die bereid was hem op te nemen tegen betaling. Eigenlijk willen zij hem niet, hij legt beslag op tijd, ruimte en eten. Van alles krijgt hij mondjesmaat. Wel krijgt hij slaag, omdat hij in bed plast. Waarom hebben zijn ouders hem “weggedaan” vraagt hij zich af. Hij komt niet meer los van zijn verdriet. Op een dag loopt hij weg, in de armen van de vijand. Onbeschrijflijk zijn de angsten van het eenzame kind.

Deportatie via Westerbork naar Polen volgt. In het concentratiekamp ervaart hij wreedheden, honger en kou. Angst wortelt zich steeds dieper en verlaat hem niet meer. Zelfs niet als hij na de oorlog in Israël woont. Tientallen jaren vindt hij de kracht om zijn angsten in bedwang te houden.

Als David 92 is en Israël op Yom haShoah de doden herdenkt, wordt het hem teveel.

Bij AMCHA vindt hij de steun die hij nodig heeft.

Nieuws en mededelingen in het kort – jaargang 28. Nr. 4

Onbekende donateurs

Van tijd tot tijd ontvangt AMCHA (substantiële) donaties van niet bekende donateurs (organisaties of personen).

Wij willen graag deze geldgevers bedanken maar kunnen dat niet omdat er dan geen adres bij ons bekend is.

Daarom de volgende oproep:

Wilt u een bedankbrief ontvangen geef dan s.v.p. uw naam en adres door aan onze administratie (b.v. via info@amcha.nl of per brief).

Zo'n verzoek kunt u ook doen als u wel bij AMCHA bekend bent.

Joodse feestdagen

Chanoeka (Inwijdingsfeest) 25-12 tot 1-1-2017

Toe Bisjwat (Nieuwjaar der bomen) 11-2-2017

Poeriem (Lotenfeest) 12-3-2017

Comité van Aanbeveling:

Ds. W.J.J. Glashouwer

Dr. ir. J. van der Graaf

Prof. dr. O. van der Hart

Opperrabbin J.S. Jacobs

Drs. J. Kamminga

Drs. E.H.T.M. Nijpels

Drs. A. Slob

Rabbin A. Soetendorp

Drs. J. Wallage.

Nieuwsbrief per E-mail

De mogelijkheid om de AMCHA nieuwsbrief per E-mail te versturen heeft onverwacht vertraging opgelopen.

De reden is dat deze service nog niet geheel aan onze verwachtingen voldoet en doordat er niet voldoende mankracht is om e.e.a. op korte termijn in orde te maken.

Onze ICT-man werkt in de beperkte tijd die hij daarvoor heeft aan een goede service voor een E-mail nieuwsbrief.

Eventueel zoeken wij hiervoor naar een extra vrijwilliger met ICT ervaring.

Afgezien van deze onverwachte vertraging gaan wij door met het noteren van E-mail adressen van diegenen die zich voor de E-mail nieuwsbrief willen aanmelden.

Hebt u een E-mail adres en wilt u de nieuwsbrief per E-mail ontvangen geef dat dan a.u.b. door via info@amcha.nl.

Hebt u geen E-mail adres of wilt u de nieuwsbrief per gewone post blijven ontvangen dan hoeft u niets te doen.

U kunt altijd uw beslissing over de wijze waarop u de nieuwsbrief wilt ontvangen veranderen (via een bericht aan info@amcha.nl)