

Amcha Nieuwsbrief jaargang 28 nr.2
Amersfoort, mei 2016

Achtergrond informatie over AMCHA in Israël 2

In de vorige nieuwsbrief is aangegeven wat er gebeurt met het merendeel van de Holocaust slachtoffers die op het ogenblik in Israël leven. Er is verteld dat deze mensen min of meer mentaal gevangen zitten in de herinneringen aan de gruwelijke omstandigheden waarin zij verkeerden tijdens de Tweede Wereld Oorlog.

Deze situatie wordt versterkt doordat de kinderen het huis uit zijn en/of nadat een partner is overleden. Ineens steken dan de gedachten aan de ontberingen de kop op. Omdat men er nooit met anderen over heeft kunnen praten, lukt dat nu ook niet meer. De mensen zijn als het ware geblokkeerd. U kunt zich mogelijk voorstellen dat mensen in deze omstandigheden hulp nodig hebben. Maar vaak kost het dan nog heel veel moeite om die hulp te zoeken. AMCHA in Israël helpt actief bij het benaderen van deze Holocaust slachtoffers en soms komt men via via op de juiste plaats terecht.

Er zijn 15 AMCHA centra in Israël verspreid over het land.

In de volgende nieuwsbrief hopen we verdere informatie te geven.

Blijf alstublieft Amcha steunen!

Met vriendelijke groet,



Gijs Cremer Eindhoven, voorzitter

P.S. Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden

Herinneringen

's Avonds als het stil is, zweven mijn gedachten steeds vaker terug naar vroeger.

Met 2 zusjes, woonde ik in Cernovcy, Z.W. Oekraïne. Mijn ouders waren kleermakers. Het leven was eenvoudig, maar gelukkig.

In 1933 werd onze stad veroverd door de Sovjets.

Roemenen dreven de Joden samen in de synagogen van onze stad. Onze huizen werden leeggeroofd en verwoest.

In 1941 werden wij door de nazi's gedeporteerd naar het concentratiekamp Transnistrië in Oekraïne. We woonden in stallen en verrichtten dwangarbeid. Velen overleefden dit niet.

Na zware ontbering werden wij in 1944 bevrijd. Ons gezin ging in de stad Dorohoi wonen. Ik was toen 14 jaar en had nauwelijks school gehad.

Pas in 1958 lukte het naar Israël te gaan. Na een zwaar leven woon ik nu alleen in Sderot.

Sinds enige tijd is hier **AMCHA**. Daar kan ik terecht met mijn verdriet. Ik vind daar afleiding bij lotgenoten.

Nieuws en mededelingen in het kort – jaargang 28. Nr. 2

Dringend verzoek

Op iedere Amcha acceptgiro staat rechts boven een betalingskenmerk in een wit vlak: 16 cijfers in 4 groepjes van 4 cijfers. De laatste 8 cijfers daarvan zijn uw identificatie bij ons. Wilt u a.u.b. tenminste deze laatste 8 cijfers vermelden bij uw donatie. Dan kan onze administratie uw donatie beter verwerken.

Nieuwsbrief via internet

Er wordt hard gewerkt aan het mogelijk maken van een nieuwsbrief via internet. Daardoor kunnen wij kosten/papier besparen. Ook krijgen we dan de mogelijkheid multimedia (o.a. plaatjes en filmpjes) mee te sturen in zo'n nieuwsbrief. Hebt u een E-mail adres geef dat dan a.u.b. door via info@amcha.nl. Hebt u geen E-mail adres dan blijft u de nieuwsbrief per post ontvangen.

Joodse feest- en treurdagen

Jom Hazikaron (herd. gevallen Israël)	11 mei
Jom Ha'atmaot (Onafhankelijkheidsdag)	12 mei
Jom Jeroesjalajim (hereniging Jeruzalem)	5 juni
Sjawoe'ot (wekenfeest)	12-13 juni

Comité van Aanbeveling:

Ds. W.J.J. Glashouwer
Dr. ir. J. van der Graaf
Prof. dr. O. van der Hart
Opperrabbin J.S. Jacobs
Drs. J. Kamminga
Drs. E.H.T.M. Nijpels
Drs. A. Slob
Rabbin A. Soetendorp
Drs. J. Wallage.

Neem AMCHA op in uw testament.

Neem AMCHA op in uw testament en steun daarmee de Holocaust slachtoffers in Israël. Omdat de Stichting Vrienden van AMCHA in Nederland een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is hoeft over uw gift geen successierecht te worden betaald.

Voordelig schenken

Wanneer u AMCHA regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te laten leggen in een overeenkomst (looptijd tenminste 5 jaar). U bepaalt zelf hoeveel u geeft, maar als het bedrag jaarlijks gelijk is, krijgt u tot maximaal 52% van uw gift retour via de belastingdienst. Neem voor het opmaken van zo'n overeenkomst contact op met ons via info@amcha.nl

Nieuw AMCHA Centrum in Ashdod

Dankbaar deelt AMCHA mee dat onlangs het 15^{de} Centrum is geopend in de stad Ashdod. Dit centrum zal samenwerken met de afdeling in Ashkelon. De beslissing om dit centrum te openen werd genomen als gevolg van de toenemende behoefte daaraan onder de overlevenden van de Holocaust en het gebrek aan de beschikbare vergelijkbare diensten in het gebied rondom Ashdod.

Ook de vele immigranten uit de vroegere Sovjet Unie doen vaker een beroep op AMCHA.

De gespannen situatie in het zuidwesten van Israël (dicht bij Gaza) lijdt tot meer ongerustheid bij de bewoners van dat gebied met als gevolg een toenemende vraag naar ondersteuning.