

## Achtergrond informatie over AMCHA in Israël-1

Van tijd tot tijd bereikt ons de vraag wat het werk van AMCHA in Israël inhoudt. Om zo'n vraag te beantwoorden is wat achtergrond informatie nodig.

Na de Tweede Wereld Oorlog waren degenen die de Holocaust hadden overleefd getraumatiseerd en ze voelden zich onveilig en verloren in Nederland. Ze waren vaak de enigen van een familie die nog leefden en hadden daardoor minder binding met het land waar ze voor de oorlog woonden. Deze mensen besloten te gaan naar de enige plaats waar ze 'veilig' zouden kunnen zijn; Israël.

Vaak na veel moeilijkheden lukte het hen Israël binnen te komen. Eenmaal daar aangekomen werden ze betrokken bij het opbouwen van het land Israël en ze kregen niet de gelegenheid om de in de Holocaust opgelopen trauma's te verwerken of er over te praten met anderen. Dat kwam voornamelijk doordat de aanwezige bevolking totaal niet geïnteresseerd was in treurverhalen.

Men trouwde en er kwamen kinderen, men had het druk met als gevolg dat de herinneringen aan de ontberingen van de Holocaust moesten worden weggedrukt.

In de volgende nieuwsbrief gaat deze notitie verder.

### **Blijf alstublieft Amcha steunen!**

Met vriendelijke groet,



Gijs Cremer Eindhoven, voorzitter

**Wilt u bij een donatie altijd het betalingskenmerk vermelden?**

Werd geboren in Wenen in 1916 en overleed in 1999 in Israël. Zes jaar daarvoor stierf zijn vrouw in het Hadassah Ziekenhuis in Jerusalem. Ziggy, diep bedroefd weigerde het ziekenhuis te verlaten.

Hij werd in contact gebracht met AMCHA en hij koos ervoor om shiva te zitten (te rouwen) bij AMCHA. Na de oorlog had het echtpaar geen kinderen durven nemen; al hun familie was vermoord door de Nazi's.

In eerste instantie sloot hij zich aan bij het Rode Leger om tegen de Nazi's te strijden.

Later wist hij Israël te bereiken. Daar ontmoette hij zijn vrouw Solomea. Jaren zijn zij heel gelukkig geweest. Bedroefd over de dood van zijn vrouw leefde Ziggy als een kluizenaar in volstrekte eenzaamheid. Het meeste contact had hij nog met een AMCHA vrijwilliger die zijn lievelings-taal, Roemeens, sprak.

Kort geleden belde de politie van zijn woonplaats Beit Shemesh. Ziggy was dood aangetroffen in zijn woning. De volgende ochtend hebben medewerkers van AMCHA hem in alle stilte begraven in Jeruzalem naast zijn geliefde, zijn Solomea.

## Nieuws en mededelingen in het kort – jaargang 28. Nr. 1

### Dringend verzoek

Op iedere Amcha acceptgiro staat rechts boven een betalingskenmerk in een wit vlak: 16 cijfers in 4 groepjes van 4 cijfers. Van wezenlijk belang zijn de laatste 8 cijfers (het nummer van de nieuwsbrief xxx gevolgd door uw registratienummer xxxxx).

Wilt u tenminste de laatste 8 cijfers van het kenmerk a.u.b. **altijd** vermelden bij uw donatie. Dan kan onze administratie uw donatie beter verwerken.

### Joodse feest-en gedenkdagen

Poeriem (lotenfeest) 24 maart

Seideravond (twee avonden) 22 en 23 april

Pesach (Joods Paasfeest) 23 – 30 april

Jom Hasjoa (herdenking Holocaust) 5 mei

Jom Hazikaron (herd. gevallenen Israël) 11 mei

Jom Ha'atsmaoet (onafhankelijkh. dag Israël) 12 mei

### Comité van Aanbeveling:

Ds. W.J.J. Glashouwer

Dr. ir. J. van der Graaf

Prof. dr. O. van der Hart

Opperrabbijn J.S. Jacobs

Drs. J. Kamminga

Drs. E.H.T.M. Nijpels

Drs. A. Slob

Rabbijn A. Soetendorp

Drs. J. Wallage.

### Ontwikkelingen bij de verzending van de nieuwsbrief.

Naar aanleiding van de mededeling in de vorige nieuwsbrief, over de mogelijkheid tot verzending ervan op elektronische wijze, hebben wij verschillende reacties ontvangen.

Ter geruststelling van diegenen die onze nieuwsbrief per 'gewone' post willen blijven ontvangen delen wij hen mee dat die mogelijkheid in ieder geval zal blijven bestaan.

Daarnaast bestaat er echter een groeiende vraag naar een elektronische nieuwsbrief en de voorbereiding daarvan is al in gang gezet.

Voor het maken van de nieuwsbrief door de Stichting AMCHA in Nederland is er niet zo veel verschil.

Voor het verzenden ervan natuurlijk wel;

de elektronische verzending is veel goedkoper en dat betekent dat er meer geld naar Israël kan worden gestuurd. Bovendien kunnen er dan eenvoudig bijvoorbeeld foto's en dergelijken worden toegevoegd. Dus, heeft u een E-mail adres, geef dat dan door via de website ([www.amcha.nl](http://www.amcha.nl)).

### Statistiek

Volgens een rapport, dat door de Stichting ten behoeve van de Holocaust slachtoffers in Israël is gepubliceerd, zijn er nog ongeveer 189.000 Holocaust overlevenden in Israël, twee derde ervan zijn vrouwen. Gemiddeld overlijden er 14.200 per jaar (bijna 40 per dag). Ongeveer 45.000 ervan hebben een inkomen van minder dan 3.000 Sjekel (ongeveer € 750) per maand. Hierdoor bevinden zij zich volgens dit rapport beneden de armoede grens.